

De Hertogheleijcke Heraut

De officiële staatscourant van het Hertogdom van Turingen

Editie juli 640

Heronimus de Blauwe verslagen!

De provincie Raänor (de voormalige Baronie) verkeert in feeststemming: de necro-mantiër die het land in zijn greep hield, is verslagen!

Heronimus de Blauwe, een lid van de Zwarte Orde der Necromantiërs, had zich meer dan een jaar geleden op het hof van de Baron Frederik-Johann van Raänor ingewerkt en op slinkse wijze de *de facto* macht overgenomen. De oorlog die hij vervolgens opende op het Hertogdom van Turingen is hem echter fataal geworden. Door middel van een groots en ingewikkeld ritueel dat opgezet was door Elissa O'Leanna, Hichou van de Shugenja, en de hofmagiër Mentor, hebben een groep avonturiers Heronimus uit zijn vesting in Raänor-stad weten te teleporteren naar een herberg in het grensdorpje Doornbeek. Onder deze avonturiers waren enkele leerlingen van Elissa O'Leanna, en één van de zonen van de verdwenen Baron van Raänor, alsmede een persoon die claimde een priester van de godin Cayla te zijn (hierover later meer).

Na een lang en uitputtend gevecht, waarbij de handlangers van Heronimus golf na golf van ondode helpers stuurden om hun meester te beschermen, brak de verdediging van de necromantiër en vond hij de dood op de troon van de Baron die hij misleid en verraden had.

Raänor viert feest, maar met gemengde gevoelens: nog altijd is niets vernomen van de voormalige baron Frederik-Johann. Zijn oudste zoon neemt ondertussen de zaken waar in naam van de Hertog.

Wolvenzeel bevrijd!

Het grensdorp Wolvenzeel is bevrijd, na een langdurende staat van beleg.

Het recht zegevierde wederom: het is de troepen van de Hertog Michaël gelukt om Wolvenzeel te ontzetten. Generaal

Alexay voerde een nachtelijke stormaanval uit met de Gouden Ridders en een contingent Zilveren Ridders, gesteund door de hofmagiër Mentor, de elventovenares Elissa O'Leanna, en de meester-vuurmagiër Hichou van de Shugenja.

Generaal Alexay zette de aanval in op het moment dat het gevecht verderop, in Doornbeek, begon. De aanvoerder van het ondodenleger van Wolvenzeel, de necromantiër-heks Desrona, gooide alles wat zij had in de strijd. Het gevecht dat volgde was erg kort, maar heftig, en helaas waren er veel doden te betreuren. Hichou der Shugenja is omgekomen in de strijd, en de toestand van de zwaargewonde Elissa O'Leanna is nog altijd kritiek. Ook is van de oorspronkelijke bevolking van Wolvenzeel geen levende ziel meer teruggevonden. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar hen die voor het Hertogdom gestorven zijn. Moge Helos hen vrede schenken.

De vijand maakt zich bekend

De vijand van alles waar het Hertogdom van Turingen voor staat, heeft zich bekendgemaakt: zijn naam is Mebuch Mazar, generaal van de Zwarte Orde der Necromantiërs.

In de gevechten in Doornbeek en Wolvenzeel is voor het eerst de leider van de Zwarte Orde ten tonele verschenen. Deze man, genaamd Mebuch Mazar, begaf zich tot nu toe alleen maar achter de schermen, maar nu is hij openlijk de aanval ingegaan. Naar verluidt zijn zijn magische krachten immens, en gaat hij nietsontziend te werk.

De Hertog Michaël heeft officieel de oorlog verklaard aan deze man en zijn vazallen, en de inquisiteur-generaal, Rudolf Rombrecht, heeft gezworen hem terecht te stellen.

Priesters van een nieuwe orde?

De geruchten over een nieuwe priester-orde beginnen steeds vastere vorm aan te nemen.

Al een tijdje gingen er geruchten rond in het Hertogdom van Turingen over mensen die beweerden uitverkoren te zijn door een onbekende godin. De inquisitie heeft inmiddels onderzoek verricht naar deze eigenaardige meldingen, en het frappante is dat deze mensen allemaal hetzelfde verhaal vertellen: dat zij al langer door een vrouwenstem werden toegesproken, en dat deze 'entiteit' zichzelf onlangs openbaarde als de godin Cayla. Op een enkeling na maakten deze mensen verder een normale, niet verwarde indruk.

De geestelijke wereld van het Hertogdom is in rep en roer; de hogepriester van de tempel van Ragnor was niet bereikbaar voor commentaar. De matriarch van de tempel van Helena verklaarde dat de naam Cayla in zeer oude legenden in verband wordt gebracht met de moeder van de acht Goden. Tot nog toe werden deze legenden als niets meer dan dat beschouwd: ontstaansmythen van Auros. Verder onderzoek was absoluut wenselijk, voegde zij toe, en op korte termijn zou zij samen met de heer Rudolf Rombrecht en de hogepriester van Ragnor een onderzoek instellen. Het is voornamelijk onduidelijk welk doel deze nieuwe 'priesters' nastreven. De inquisiteur-generaal liet weten dat als zij de openbare orde verstoren, ze net als ieder ander gearresteerd zullen worden.

Beloning uitgelooft

Er is door de inquisiteur-generaal een beloning uitgelooft voor het doden van Heronimus de Blauwe.

De heer Rudolf Rombrecht, generaal van de inquisitie van Turingen, was erg verheugd toen het nieuws hem bereikte dat Heronimus de Blauwe gedood was. De inquisiteur-generaal is nu op zoek naar degene die hem gedood heeft: deze persoon zal een onderscheiding krijgen en rijkelijk beloond worden.

Wederopbouw Kathedraal vordert gestaag

De wederopbouw van de Kathedraal van de Goden die in onze hoofdstad Turingen staat vordert gestaag.

De uitspraak van Marius van Turingen, neef van de Hertog en lid van de kleine raad, dat de Kathedraal minstens even mooi zou worden als de oorspronkelijke Kathedraal lijken zeker bewaarheid te worden. Wij tonen u enkele details van de nieuwe bouw.



(boodschap)

Op zoek naar kwaliteit in harnassen en wapens?

Het kost wat meer, maar dan heb je ook wat!

***Koopt Uw oorlogswaar bij
Wantz!***