

De Hertogheleijcke Heraut

het officiële staatsblad van het Hertogdom van Turingen
editie maart 640

De Zwarte Orde bezet Wolvenzeel

Het dorp Wolvenzeel, halverwege tussen Turingenstad en de Westelijke grens, is door de necromantiërs aangevallen en bezet. Voor zover wij kunnen vaststellen zijn alle inwoners die niet tijdig hebben weten te ontkomen gedood door de zwarte tovenaars en zijn hun levenloze lichamen toegevoegd aan de troepen van de necromantiërs.

Hertog Michaël heeft het dorp op veilige afstand laten omsingelen, maar vooralsnog zijn er geen directe confrontaties tussen beide partijen geweest. Wel is de omgeving ontruimd en zijn eventuele kleinere dorpen in de buurt geëvacueerd en zijn de bewoners daarvan voorlopig ondergebracht in de hoofdstad.

Waarom de necromantiërs zichzelf in Wolvenzeel verschanst hebben na hun aanval op onze hoofdstad is vooralsnog onbekend. Vermoed wordt dat zij zich wel wilden terugtrekken voorbij onze grenzen, maar dat onze heldhaftige troepen hen de pas hebben weten af te snijden. Toch gaan er geruchten dat niet alle necromantiërs zich daar hebben verschanst. De aanval op onze geliefde hoofdstad kwam als zo een verrassing dat het onlogisch is dat de necromantiërs die er ineens leken te zijn nu allemaal openlijk in Wolvenzeel aanwezig zijn. Er wordt gevreesd dat meerdere necromantiërs zich elders onder de gewone bevolking hebben begeven.

Turingenstad herbouwd

Ondanks dat het gevaar van zowel de Zwarte Orde, als van Heronimus de Blauwe nog niet is geweken en de oorlog in volle gang is heeft onze heer, Hertog Michaël van Turingen de wederopbouw

van de hoofdstad bevolen. Vele timmermannen en steenhouwers zijn momenteel bezig om Turingenstad weer in zijn voormalige glorie te herstellen, zo niet nog prachtiger te maken. Vermoed wordt dat de wederopbouw nog vele weken zal duren, maar Marius van Turingen, neef van de Hertog en lid van de kleine raad, wist ons te verzekeren dat voor het jaar om zou zijn, de stad weer in al zijn pracht in ons midden zal staan. De plannen voor de verfraaide Kathedraal van de Goden van de Dag worden hier aan u getoond!



Inquisiteur actief

Rudolf Rombrecht, aangesteld door de Hertog als Inquisiteur van Turingen, heeft in het dorp Vossenburcht een man aangeklaagd, veroordeeld en terecht gesteld voor het beoefenen van de duistere magie en het dienen van de Zwarte Orde. De man in kwestie, een zekere Simon W., ontkende in eerste instantie alle beschuldigingen, maar na drie dagen lang ondervraagd te zijn door heer Rombrecht bekende de man uiteindelijk publiekelijk al zijn misdaden.

Heer Rombrecht wilde geen uitspraken doen hoeveel heimelijke necromantiërs zich in Turingen verbergen, maar verzekerde dat hij niet zou rusten voor ze allemaal naar Helos waren gestuurd.

Raänor onder beleg

Terwijl de helft van de Gouden en Zilveren Ridders en de helft van de militia momenteel de necromantiërs in Wolvenzeel omsingelen, is het merendeel van de andere helft van de strijdmacht begonnen aan een offensief tegen Raänor, alsmede de necromantiër die zich daar momenteel onterecht heerser van noemt. Heronimus de Blauwe is ontmaskerd als necromantiër en heeft ongemerkt de Baron van Raänor vele maanden weten te beïnvloeden. Het is ook deze Heronimus geweest die de Baron heeft aangezet tot zijn aanval op Turingen.

Hoewel de meeste soldaten van Raänor zich inmiddels aan de zijde van Hertog Michaël hebben geschaard, heeft Heronimus de hoofdstad van Raänor nog in handen weten te houden. Zijn eigen legers van ondoden, huurlingen, stamloze groenhuiden, en afvallige beestlingen weten een felle weerstand te bieden. Echter, de gezamenlijke kracht van Turingen en Raänor zal uiteindelijk deze zweer in onze landen met de grond gelijk maken.

Onze gedachten gaan nu echter uit naar de Baron van Raänor, Frederik-Johann, en zijn gezin, waarvan sinds de ontmaskering van Heronimus niets meer vernomen is. Alleen de verblijfplaats van Thanos, de vierde zoon van Baron Frederik-Johann, is bekend, daar deze momenteel aan het hof van Hertog Michaël verblijft.

Invallen door de militia

Een deel van de militia is ingezet om huiszoekingen te doen bij vermeende necromantiërs. Zij reizen het land af om verdachten te arresteren en, indien er sprake is van overduidelijk bewijs, hen te berechten. Tot nog toe zijn er geen

gevallen bekend van berechting, wat het gerucht voedt dat van de militia vooral een preventieve werking uit gaat. Ook is het in de dorpen waar de militia vertegenwoordigd is, opmerkelijk rustiger dan in andere dorpen.

Onrust in het land

Ondanks de inzet van de militia om ondergedoken necromantiërs te vinden en om de bevolking tot rust te manen zijn er al verschillende incidenten geweest. In het dorpje Allevree is door de woedende dorpsgemeente een inwoner opgehangen op verdenking van necromantie. Had de militia in dit dorp aanwezig geweest, dan had de verdachte nog een eerlijk proces kunnen krijgen. Moge Helos zich ontfermen over de man! Was de man in kwestie inderdaad een necromantiër, moge Helos hem dan straffen!

(boodschap)

Deze editie werd U mede aangeboden door :

Adilkus Boezerman

Verkoop van beschermende amuletten ende drancken tegen wederopstanding.

U vindt de winkel op de Hertogslaan 23

(Oproep)

Wenst U Uw Hertog, Uw land en Uw medemens te beschermen en te verdedigen?

Meld U dan nu aan voor de militie!

Uw kleding, uitrusting en training worden volledig verzorgd en vergoed EN U ontvangt een geldelijke beloning voor Uw diensten!

Spanning, avontuur en saamhorigheid wachten op U!

Aanmelden kan bij Uw plaatselijke militiepost.