

De Hertogheleijcke Heraut

*speciale extra uitgave
Oorlogseditie September 639*

Gouden Ridder Bachlor Orlando is gevallen!

Weeklaag ende jammert! Het Hertogdom van Turingen gaat gebukt onder het verlies van Eén der Tien Gouden Ridders: Gouden Ridder Bachlor Orlando is gevallen!

Bij de doorwaadbare plaats in de rivier De Beelder nabij het stadje Woestval, genoemd naar de bekende watervallen aldaar, is Gouden Ridder Orlando bruut vermoord.

Volgens de woordvoerder van het leger is Gouden Ridder Orlando, met de 40 ridders en soldaten die hem begeleidden, in een hinderlaag gelopen. Gouden Ridder Orlando werd aangevallen op het moment van het doorwaden van de rivier, een sterk tactisch nadeel ten opzichte van zijn aanvallers, en is daarbij gewond geraakt. Nadat de aanvallers waren afgeslagen bleek de wond van Gouden Ridder Orlando echter niet zo ongevaarlijk te zijn als eerst gedacht. De aanvallers bleken gebruik te hebben gemaakt van een sterk gif, waaraan de Ridder na helse pijnen is bezweken. Een eervolle dood in de strijd is hem door deze laffe daad ontnomen.

Speculatie over de tactieken van de soldaten van Raänor in deze is overbodig: de aanval bestond uit een te kleine groep soldaten om een daadwerkelijk gevaar te kunnen zijn voor de gehele groep ridders en soldaten van Gouden Ridder Orlando. Het moment van aanval en het gebruik van gif tonen duidelijk aan dat het enkel een gerichte actie is geweest om Gouden Ridder Orlando te vergifigen.

Gouden Ridder Orlando staat alom bekend als een geducht vechter en volgens sommigen was hij in het gevecht enkel de mindere van Generaal Alexay, hoofd van de Gouden Ridders.

Elders in deze speciale editie van uw Heraut treft een speciaal in memoriam aan ter ere van Gouden Ridder Bachlor Orlando.

De Gouden Ridders

Nog slechts zo kort geleden waren de rangen der Gouden Ridders aangevuld tot tien, of nu is het aantal Gouden Ridders weer incompleet.

De Tien Gouden Ridders zijn de meest ervaren, geduchtigste en betrouwbare Ridders van de Hertog van Turingen.

De negen overige Gouden Ridders zullen in de rangen van de Zilveren Ridders uitkijken naar een waardige opvolger voor Ridder Orlando.

Moge zij de Hertog en het Hertogdom voor immer beschermen!

Oorlogscorrespondente

Om u maandelijks van uw nieuws te kunnen voorzien zijn heel wat medewerkers van de Heraut voor u in de weer. Veel van dit nieuws horen wij van onze speciale berichtgevers, soms door het interviewen van personen die met de voorvallen te maken hebben gehad. Ook hebben wij als staatskrant van het Hertogdom natuurlijk de mogelijkheid om u te voorzien van informatie welke ons door de Kleine Raad of andere officiële bronnen wordt gegeven om u in te lichten.

Met trots vermelden wij u dat een van onze berichtgevers hoogstpersoonlijk naar het grensgebied met Raänor zal afreizen om daar als directe bron van informatie te kunnen fungeren. Hoewel het een gevaarlijke plek zal zijn voor haar, zijn wij trots op haar durf en volharding: verslaggeefster Vera B. de Laat gaat naar het oorlogsgebied als onze oorlogscorrespondente.

Grenspost Vennenwoud onder de voet gelopen

Na de inname en verwoesting van enkele dorpen door de soldaten van Raänor, is nu ook de grenspost van Vennenwoud een doelwit geworden. De herberg die tevens dienst doet als grenspost is door de soldaten onder de voet gelopen. Deze grenspost, gelegen aan de slechter begaanbare en dus minder gebruikte handelsroute langs het Vennenwoud is wellicht de eerste in een reeks van grensposten die zal vallen. Of onze soldaten de herberg op tijd terug kunnen veroveren of dat dit hetzelfde lot zal ondergaan als de geplunderde en platgebrande dorpen is nog niet bekend.

De Hertogheleijcke Heraut

speciale extra uitgave
Oorlogseditie September 639

In memoriam: Gouden Ridder Bachlor Orlando.

Door: Vera B. de Laat

Gravure: Andreas Bertuszoon

Bachlor Orlando diende reeds jaren en jaren de Hertog met trouwe inzet, toen hij in het jaar des Goden 625 tot de rang van Gouden Ridder werd verheven.

De in het noorden van Turingen geboren afstammeling van het geslacht der Orlando's, die reeds een lange lijn van Gouden Ridders onder hun wapen hebben laten vechten, was als oudste zoon van het geslacht de uitverkorene om de jarenlange training aan te gaan. Met veel moed en doorzettingsvermogen liet Bachlor reeds in zijn jonge jaren zien dat hij meer in zijn mars had en de beloning met verheffing tot een der Gouden Ridders was dan ook de kroon op zijn carrière. Als een van dit selecte gezelschap diende Bachlor Orlando de vlag van Hertogdom Turingen met eer!

Het is dan ook niet alleen een tragisch verlies, maar ook een regelrechte belediging dat zulk een eervolle strijder op zulk een lafhartige wijze om het leven is gebracht!

Marcellus de Zwarte, Gouden Ridder van het Hertogdom Turingen en jarenlang de pupil van Bachlor Orlando, voegt na het horen van deze laffe daad toe: "Bachlor was niet alleen mijn leermeester, maar was als een vader voor me; hij stond me altijd bij met zijn wijze raad". Marcellus verzekert dat degene die met gif werkt in een eerlijke oorlog een geduchte behandeling staat te wachten.



Gouden Ridder Bachlor Orlando

Oproep:

De militie is hard op zoek naar nieuwe rekruten om ons land te steunen. U krijgt gedegen training voordat u aan de gevaren van de oorlog wordt blootgesteld.

Meld u aan bij uw plaatselijke militiepost!